



# İDEOLOJİNİN SONUMU, NE?

"Kara dağlar karanlığın battı mı?  
lalım felek ayrılığın vakti mi?"

Bir makale okudum bütün görüşlerim değişti. Gereksiz korkularım kayboldu. Huzura kavuştum, Meğer her şey yalan imiş. Kaygılarımız, kuşkularımız yersiz imiş, Bu paniğe bir kez daha kapıldığımız yılları hatırlıyorum da,,, Aslında o zaman ders almış olmalıydık. Hani şu "radyasyonlu çay" iftiralının ayyuka çıktığı yıllar,,, Ülke ekonomisine darbe vurmak isteyen şer odaklarının ortaya attığı yalanlara nasıl da kanmıştık. Söylentilerle fındık, tütün, çay vb, ihraç ürünlerimiz karşılığında elde edeceğimiz dövizleri engellemeye çalıştıklarını hiç de düşünmemiştik, Menfur bir komployla karşı karşıyaydık. Üstelik yöneticilerimiz kaç kez hiç bir tehlike olmadığını bilimsel açıklama ve de istatistiksel rakamlarla kanıtlayıp duruyorlardı, Hatta kaç bekerellik radyasyonun vücudumuz için yararlı olduğunu dahi bu sayede öğrenmiştik. Bilim adamları yetmiyordu devlet büyüklerimiz de, ekonomimizin, dolayısıyla devletimizin bekasına yönelik bu sinsî saldırıya karşı televizyon ekranlarında amansız bir mücadele yürütüyorlardı. Öyle ki bu uğurda canlarını tehlikeye atarak bardaklar dolusu çayları höpürdeterek lüplüyorlardı. Ama biz nankördük. Hala inat ediyorduk. Kuşkulanmaya devam ediyorduk, Hatta kimimiz kendimizden vazgeçmiştik de sab-i sübyanın durumu nic'olur diye kara kara düşünmeye başlamıştık, Gayri ottan süten ve etten korkar olmuştuk, Velhasıl-ı kelim karabasan günleriydi,,, Neyse ki aklı selim galebe çal-

dı da sonuçta sükunete ulaştık. Gerçi bazı münafık medya kırıntılarında ye bazı sözümona akademik çalışmalarda o dönemde düşüklerin, sakat doğumların, çocuk ölümlerinin arttığı v,b, gibi söyleniler de yayılmaya çalışıldıysa da, sağduyu sahibi medyamız bu ihanet korosuna katılmadı, çok şükür,

Şimdide aynı menfur odaklar bir siyanür meselesi çıkardılar. Neymiş, altın madenciliğinde altın eldesi sırasında kullanılan siyanür sularımıza, denizlerimize karışır, bitkilerimize, hayvanlarımıza hatta insanlarımıza zarar vermiş. Şimdi bunu söyleyen bilim adamları ve istatistikler olsa neyse. Bilen bilmeyen herkes bu konuda konuşuyor, (hatta malesef madencilik sektöründe görev yapan mühendislerin bir bölümünde bu tezgahın içinde olduğunu bizzat müşahede etmiş bulunmaktayım,) Kim bunlar? Efendim kimi radikal, kimi pasifist her boydan çevreciler, doğacılar, bunların solcu versiyonları, köylüler, çevre sakinleri, sendikalar, kooperatifler, demekler, kitle örgütleri. Kimi cahil medya da bunlara çanak tutuyor. Bu şer odaklan işi o kadar ileriye götürdüler ki, bizi dış mihraklara jurnal lediler, Netekim, Avrupa Parlamentosu bu konuda bir tavsiye kararı almak yoluna gitti. Şimdi bu durumda zaten ürkek olan yabancı sermaye aziz vatanımıza gelir mi? Gelse de mürüvvetini görür mü? Ödlek öcün alır mı, ıssız acun kalır mı? İmdi ürek yırtulur. Dört yanımızın düşmanlarla çevrili olduğu ve ekonomimizin dövize susadığı

Aydın ÇELEBİ  
MJA Genel Müdürlüğü-Ankara



böylesi bir zor dönemde bu ihanet değil de nedir? Herşeyin başı sağlık, pardon döviz değil midir? Döviz gelirse ekonomi canlanmaz mı, istihdam artmaz mı? Ekonomi canlanırsa üretim, üretim artarsa gelir, gelir artarsa da refah artmaz mı? Demek ki siyanüre karşı çıkmak vatandaşın refahına karşı çıkmak oluyor.

Bunlar otuz sene önce de boğaz köprüsüne karşı çıkmışlardı. Şimdi de "tarih bizi haklı çıkardı" diye böbürlenip duruyorlar. Neymiş, İstanbul'un kent dokusu bu yüzden bozulmuş, trafik canavarını bu ulaşım politikası yaratmış, birinci köprü ikinci ve üçüncü köprüleri zorunlu kılarılmış, kentsel rant alanlarının peşkeş çekilmesi de bu anlayışın sonucuymuş. Tabi hepsi palavra, bunlar aslında yabancı sermayeye düşman olduklarını gizlemek için hep böyle bilimsel maskelerin altına sığındılar.. Şimdi de aynı şeyi yapıyorlar. Tabi bizim yerli sermaye oldukça nazenin ve küçük olduğu için bu altın işine haliyle pek el atamıyor. Binaenaleyh, sermaye dediğinin dini ve milleti'de olmadığına göre, ha yerli ha yabancı ne fark eder yani. Maksat döviz gelsin ekonomi şenlensin, Netekim, ülkemizin dövizde susamışlığım gören ve yaşadığımız darboğazı aşmamız için her türlü güçlüğü yenerek yardıma koşan Eurogold, Tüprag ve Cominco gibi uluslararası hayırsever kuruluşlar bir kez daha özveride bulunarak, ülkemizde yatırım yapmaya devam etmektedirler,

Tabi bu adımı andığım saygın

kuruluşlar bu hayırlı faaliyetlerini nice isimsiz kahramanın yüzüsuyu hürmetine sürdürebilmektir. Başlangıçta andığım makale de bu kahramanlardan birine aittir. Alahtan meselenin hem ilmi hem de iktisadi veçhesine vakıf münevverlerimiz yetişmiştir. Kimi art niyetli, kimi safiyane olarak ortaya çıkan ihanet şebekelerini ancak bu değerli şahsiyetlerin ulvi görüşlerinin efkar-ı umumiyede galebe çalmasıyla tesirsiz kılabiliriz. Bu manada, Gramsci hamı ile anılan ecnebi ilm-i siyaset erbabının buyurduğu gibi "organik aydın"lanrnızı çoğaltmalıyız. Zira tecrübeyle sabittir ki, sınıfsal egemenlik sadece baskı ve zora dayanarak payidar kalmaz. Yönetilenlerin bu egemenliğe rıza göstermesini sağlayacak ideolojik ve kültürel hegemonya ancak "organik aydın" denilen bu zümre aracılığıyla tesis olunabilir, Bu vesileyle, yaz dönemi çalışmalarından fırsat bulabildiğimde edindiğim siyasal kültürümü sergileme fırsatı verdiğiniz için sizlere müteşekkirim, değerli jeoloji mühendisi hemşehrilerim, pardon meslektaşlarım

Tabi, esasen, düşündükçe insanın aklına çok şeyler geliyor, (ne demekse!) Makalenin şahsımda uyandırdığı asıl memnuniyet verici vehçe, gerek müellifin gerek makalenin neşredildiği ceridenin ve gerekse bu cerideyi neşreden teşkilatın ulaştığı müspet noktadır. Bu manada, müellifin, ceridenin ve teşkilatın siyanürden bin kat tehlikeli olan ideolojik ve siyasi kirlenmeden arınma çabaları dikate şayandır, işte bizim arzu etti-

ğimiz, ideolojinin kölesi olmamış, hür teşkilatlar ve münevverler bunlardır, Müellifin de belirttiği gibi bu konu (siyanür meselesi) herkes tarafından tartışılmamalıdır, Yani herkes haddini bilmelidir, "Çünkü bu konu teknik bir konudur ve bu konu uzman insanlar tarafından tartışılmalı ve doğru aranmalıdır," Zaten ünlü filozof Eflatun Efendi de ya filozofların yönetici ya da yöneticilerin filozof olması gerektiğini buyurmamış mıdır? Diğerlerine ne yapmak düşer?

Şimdi sisler arasında acı hatırlar canlanıyor,, Talebelik yıllarımda belki bir nebze feyz alırım diye bu teşkilatın kongrelerine girdim. Orada, duvarlara asılı dev bez pankartlarda iri harflerle yazılmış bir cümleyi hatırladıkça hala ürperirim, "YERALTI VE YERÜSTÜ ZENGİNLİKLERİMİZİN GERÇEK SAHİBİ EMEKÇİ HALKIMIZDIR." Bir de "ölümsüz başkan" dedikleri Teoman ÖZTÜRK'ün söyledikleri kulaklarımda çınlar,"... Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgeçlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız<sup>w</sup>

Peki, ya müellifi? Onu da hatırlarız, dün gibi, Çağıldayarak, durmaksızın, dinlenmeksizin, toplumsallık denizlerine akardı. Biriki miyle coşkusuyla, disipliniyle ve eşsiz çalışkanlığıyla,, Sözü kısası, "iyi" biliriz, "iyi\*" biliriz,, Hakımız helal olsun, helal olsun , , \*